

Zondagsbrief



Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading

10 maart 2019

Voorganger: ds. René Alkema
Organist: (MD) Han v IJcken
(HR)
Lector: (MD)
(HR)
Koster: (MD) Els en Wil Leeuwis

Collecte

1^e Kerk

2^e Kerkinactie/40dagentijdcollecte/Zending-Cuba

Vastenpot 2019

De laatste 40 dagen naar Pasen noemen we de Vastentijd. Bij de uitgang staat weer onze Vastenpot, deze keer willen wij de opbrengst daaruit geven aan Rwanda. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er 1 miljoen Rwandezes door hun burens werden vermoord. De armoede is in Rwanda nog immens. Samen met Kerk in actie kunnen wij financieel bijdragen door wat geld in de Vastenpot te doen. Vanuit onze diakonie: van harte aanbevolen!

Bloemen

De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr. Oostrum-Lubberding, Pr. Beatrixlaan 10, 3738 VH Maartensdijk, zij was 7 maart jarig. De bloemen uit de Adventskapel gaan naar dhr. Verhoef, Pr. Marijkelaan 75, 3738 DZ Maartensdijk, hij was 7 maart jarig.

Liturgische bloemschikking

In het maartnummer van Bijeen kunt u de toelichting lezen van de serie liturgische bloemschikkingen in de Veertigdagentijd en Pasen 2019. Daarin wordt aangegeven wat de grote lijnen van deze reeks zijn.

De Evangelielezing van vandaag, de eerste zondag van de veertigdagentijd, is uit Lucas 4: de verzoeking in de woestijn; vooraf hieraan gaat het over de doop van Jezus. Lucas benadrukt bij de doop van Jezus in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk, en waarmaken dat Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een nieuw begin, als geliefde zoon en een nieuwe Adam. De naam 'Adam' is ontleend aan 'Adamah',

een Hebreeuws woord dat 'aarde; rode aarde' betekent. God vormde de mens uit het stof van de aarde.

Schikking

De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. Hier is de cirkel symbool voor de aarde. De flessen zijn onderling verbonden door klimopraken die nu een krans vormen van solidariteit. In de flessen staan bloemen.

*"Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
Ik volg Hem, maar volgen
kan ik Hem niet."*

*In de kring verbonden door
ranken van trouw
voor een nieuw begin.*

Amnesty International

Vandaag zijn er brieven voor de Verenigde Staten, India en Somaliland. Twee van de drie brieven zijn extra belangrijk. Kies er daarom een uit om zelf te versturen! Voor de Verenigde Staten kan ook getekend worden.

Kinderleerhuis

Op donderdag van 15.45 tot 16.30 uur sluiten we het kinderleerhuis voor kinderen uit groep 7 en 8 (over het avondmaal) af.

Gesprek kerkenraad met bezoekers Adventkapel

Jaarlijks wil de kerkenraad rechtstreeks in gesprek gaan met (regelmatige) bezoekers van de Adventkapel om van hen te horen hoe het kerkzijn in de kapel ervaren wordt. Aanstane 24 maart is het zover – zegt het voort ! Na afloop van de kerkdienst, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Bereikbaarheid predikant

Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl of via mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de kerk.

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 17 maart kan worden ingeleverd vóór vrijdag 15 maart bij Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl